

## Vraag het aan Morya



### Kom op voor jezelf

“Het kan zijn dat je dan niets anders meer wil dan groeien, omdat je de smaak te pakken hebt van: ‘dit is het werkelijke leven. Ik heb mezelf lange tijd niet gezien, maar nu ik in mijzelf kom en mezelf tot uitdrukking breng, weet ik wat de werkelijke waarde is van dat zelf.’ Dan kom je in een emancipatie, in een strijd, in een verandering. Dan begin je te beseffen hoe hardnekkig de structuren kunnen zijn waar je in zit. Want in heel veel gevallen zit de mens in een gouden gevangenis. Het is een mooie gevangenis, maar het is een gevangenis. En wanneer je jezelf aan het bevrijden bent door begrip te krijgen van dat zelf en van wat daarin zit en wat eruit kan komen, dan krijg je begrip van de structuren die rond je zitten en die bepalend zijn voor je leven.

Dan maak je brokken. Dat betekent dat je in de strijd gaat en dat je opkomt voor jezelf, dat je dingen doet die belangrijk zijn voor dat eigen leven van jou en dat je daardoor een weg aflegt die ook duidelijk is voor de anderen. Er komen telkens nieuwe elementen vanuit jezelf naar voren en je ziet dat je leven authentiek is en prachtig en dat het op zichzelf staat. Dan is het zo dat je een waarde krijgt, een goddelijkheid die naar buiten komt.

Wees dan niet bang. Heel veel mensen worden bang omdat ze zich eenzaam gaan voelen. Want wanneer je in de verandering van jezelf durft te gaan, bestaat de kans dat je niet meer begrepen wordt door de mensen om je heen en ofwel volgen ze je, ofwel gaan ze van je weg. Dat kan heel pijnlijk zijn. Dit is de strijd die dikwijls gestreden wordt, dat de mens zelfs in zijn eigen familie alleen komt te staan, in het eigen gezin alleen komt te staan. Het zal steeds belangrijk zijn dat je opkomt én voor jezelf én voor de dingen die je wil bereiken in je bestaan. Maar het is niet erg. Dat wil zeggen: als je dit gaat doen, zal je steun krijgen van andere mensen (...).”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 10: ‘Emancipatie’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 321

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---